



ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ

Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ

Ήτανε μια φορά σε μια μακριή χώρα πολλά χελιδόνια πάνω σε ένα
 σύρμα. Μια χελιδόνα που κρύωνε αποφάσισε να πάει σε μια χώρα
 πιο ζεστή. Πέρασε βουνά, θάλασσες, βουρμά, δάφνια, κάκτους, ύψους μια
 χίλια έπιασε μια φοβερή καταιγίδα. Αποφασίζοντας να περάσει τα βουνά
 και τους φυσούς ο αέρας και η χελιδόνα ήταν πάνω από τη θάλασσα.
 Τότε ένας δυνατός κεραυνός χτύπησε τη χελιδόνα στο φτερό. Η χελιδόνα μην
 αναστατώνοντας να πετάει έπεσε με δύναμη προς τη θάλασσα.



Για καλή της τύχη όμως, στη θάλασσα, υπήρξε ένα
παιδί που ταξίδευε πάνω στο καράβι σου και πήγαινε
να βρει τον πατέρα σου. Εκείνη την ώρα φάρισε και
ξαφνικά η χελιδόνα κέρφει πάνω στο κλείστρο και το παιδί την
είδε με σπασμένο το φερό και κοθύ την άκουσε. Ηθεί να την
βοηθήσει. Πάν όμως, δεν είχε φάρμακα.



Τότε το παιδί είπε κι ένα λόγο άλλωστε, έχω μια τραυμα-
τωμένη γάιδουσα που παρ'ότι μου θέλει να μου φέρω παρμα-
ζέν κι την γατρέφω»

Τότε η φίλη του στο δελφίνι
αδελφί μου να με βοηθήσεις να βρω παρμαζέν κι τα ψωμάκια που
παιδί να σώσει τη γάιδουσα.

Τότε το δελφίνι βούτηξε βαθιά κι βυθό της ψάχοντας και βρήκε το κανά-
με ενός ποδιού κίτρινα βράζει κίτρινα και βρήκε έναν ασύρματο. Το δελφίνι
πήρε τον ασύρματο και τον έδωσε στον γάιδο. Ο γάιδο τον έβαλε
τον ασύρματο και βύστη το παιδί. Ο γάιδο έδωσε τον ασύρματο στο παιδί
και το παιδί είπε κι έναν λόγο άλλο και κούνησε κούνη της ώφα και ακ'το
παιδί και το έβρισε παρμαζέν.





ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΡΑΨΑΝ:

ΙΣΙΔΟΡΑ

ΚΕΙΤΟΣ

ΕΣΜΕΡΑΛΤ

ΓΙΟΥΡΓΕΝ

ΜΠΕΝΤΙ

ΙΟΑΝΝΑ

ΑΝΝΑ

ΜΟΡΕΝΑ

ΛΟΥΤΣΛΑΝΟ

ΦΩΤΗΣ

ΓΙΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΛΕΞ

ΚΛΕΙΤΟΝ

ΜΠΛΕΝΤΙ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ



Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ

